

■ Moge de dag goed zijn

Moge de dag goed zijn.
Moge het middaguur ook geluk brengen.
Mogen, iedere minuut en iedere seconde,
de dag en nacht goed zijn.
Mogen, door de zegen van de Drie Juwelen,
alle dingen beschermd worden en veilig zijn.

Mogen alle wezens die geboren zijn
in elk van de vier richtingen
leven in een zuiver land.
Mogen alle Drie Rijken geboren worden op Lotus Stromen.
Mogen ontelbare zwervende zielen
de drie deugdzame posities van het Bodhisattva Pad
verwezenlijken.
Mogen alle levende wezens met gratie en gemak
de stadia van een Bodhisattva vervullen.

Het gelaat van de Hooggeëerde schijnt helder licht
als de volle maan of als de kring om de zon.
Een stralenkrans van wijsheid spreidt zich uit
in alle richtingen,
en omgeeft allen met liefde en mededogen,
vreugde en gelijkmoedigheid.

Namo Shakyamunaya Buddhaya
Namo Shakyamunaya Buddhaya
Namo Shakyamunaya Buddhaya