

Avondhymne

Avondhymne

vertaling en melodie: broeder Phap Xa

We zit - ten ste - vig aan de voet - van
de - Bo - - - - - ddhi - boom.
Li - chaam, spraak en geest zijn één in stil - te We zijn
vrij - - van i - dee - - - - - en o - ver goed en fout.
In vol - ko - men aan - dacht ver - li - - - ten we ons wa - re zelf
en la - ten d'oe - ver van il - lu - sie ach - ter - ons. E - de - le
San - gha, breng je aan - dacht vol - ko - men terug in't hier en nu.
Na - mo Sha - kia - mu - na - ye Bud - dha - ya