

WENKEN

*Engelse versie: Beckoning, Thich Nhat Hanh
Call me by my true names, pagina 121*

Deze dag breekt aan
en ik zit hier.
Een kop dampende thee,
een groen grasveld,
en plotseling
jouw gezicht van jaren geleden.

Jouw handen
Wenken,
of is het de wind;
er glanst een nieuwe knop aan de boom.
Bloem, blad en kiezelsteen –
allemaal zingen ze de Lotussoetra.



<https://www.aandacht.net/>

info@aandacht.net