

# Intiem gesprek met Moeder Aarde

Lieve moeder, sommige perioden lijden wij vreselijk vanwege natuurrampen. Wij weten dat U gedurende die perioden ook vreselijk lijdt. Soms wenden wij ons tot u en dan vragen wij u: “Kunnen wij u vertrouwen en op u rekenen?” U geeft ons dan niet direct antwoord.

Later kijkt u ons vol mededogen aan en u zegt: “Lieve kinderen, natuurlijk kunnen jullie mij vertrouwen. Ik zal er altijd voor jullie zijn. Maar vragen jullie jezelf wel eens af: “Kan jullie moeder jullie vertrouwen en op jullie rekenen?”

Lieve moeder, wij hebben heel veel nachten wakker gelegen met deze koan. Nu komen we bij u en met betraand gezicht, knielen wij aan uw voeten neer. Wij geven u dit oprechte antwoord: “Lieve, barmhartige, goede en heilige moeder, u kunt op ons rekenen en ons vertrouwen.”

Lieve moeder, wij zien dat alle Dharmarijken in u aanwezig zijn en dat u in ons aanwezig bent. Ondanks dat u de moeder bent van alle soorten en niet alleen van menselijke wezens, kunnen wij toch in de menselijk taal met u spreken. Wij kunnen u begrijpen en u wilt dat wij zo leven, dat wij op elk moment de energie produceren van bewuste aandacht, vrede, stevigheid en liefde. Wij beloven u dat te doen. Wij hebben het vaste vertrouwen, dat als wij mensen iedere dag deze gezonde energie produceren alle soorten minder te lijden zullen hebben van: oorlog, armoede, honger en ziekte. Wij zullen dan meer vreugde scheppen in ons leven en wij zullen werkelijk van uw aanwezigheid kunnen genieten. Van u onze moeder en van alle Dharmarijken. Wij zullen dan ook in staat zijn het aantal natuurrampen zoals: overstromingen, orkanen, aardbevingen en tsunami's te verminderen. Alstublieft, moeder wees niet bang. U kunt ons vertrouwen.

## *De aarde aanraken*

Met lichaam, spraak en geest in volmaakte eenheid raken wij de aarde aan voor Vairocana Tathagatha en de Boeddha van Oneindig Licht en Oneindig Leven, die het leven op deze planeet mogelijk maken. (Bel)

Met lichaam, spraak en geest in volmaakte eenheid raken wij de aarde aan voor de verfrissende en zuivere Bodhisattva, onze Moeder Aarde, die er altijd is om ons te beschermen, voeden en te helen. (Bel)